



lieve kindertjes, ouders, opa's, oma's, tantes & ooms

Dit is een hele belangrijke brief,  
Zitten jullie goed en zijn jullie lief?

Hou maar op met het gezeur,  
er staan geen cadeautjes voor de deur!

Piet heeft ze ergens anders neergezet,  
dus na deze brief begint de pret!

Jullie vinden het vast erg fijn als al  
die zakken vol gevonden zijn!

Het is dit jaar wel erg veel, dus niet gaan  
ruziën of schreeuwen dat is slecht voor  
je keel!

Bij de pakjes ligt nog een brief,  
dus wees extra lief!

lees deze brief goed, dan weet je hoe het moet!

Nu niet gaan rennen of beuken, er ligt niks in  
de keuken! Hoop niet de trap op zegt piet,  
ook daar ligt het niet!

Trek maar rustig je schoenen aan zodat we  
naar buiten kunnen gaan!



Stoot je niet tegen de muur, maar ga eens  
kijken in de schuur.

Wees ook na vandaag maar extra lief,  
Pak de cadeautjes uit na het lezen van  
de volgende brief!

Groetjes

Gint

&  
Piet

